



Forord

Vi har haft en fantastisk sommer med masser af aktiviteter. Og dette Nyhedsbrev, der spænder fra den 1. juni til 26. oktober, kan bruges til at lade tankerne glide tilbage og genopleve de mange oplevelser i tekst og billeder.

Sommerhalvåret bød bl. a. på en Sommerskole for elever fra 7. - 9. klasse. Og dette tiltag, sammenholdt med vores samarbejde med Kerteminde Byskole med Vandsport, har resulteret i flere unge medlemmer i klubben. Lige nu er vi 15 medlemmer under 20 år, og med den interesse, vi har set i år, så kan vi forvente, at ungdommen vil vokse.

Da Dina Eriksen, 14 år, gik på et af forårets frigivelseshold, udbrød hun kækt:

"Jeg vil være Danmarks yngste instruktør"...

Og et par uger efter hendes frigivelse sendte vi flaks Dina en tur til Fåborg på et DGI-kursus for kommende Ungdomsinstruktører. Lise Lins deltog også på kurset som "voksen".

Fotograf: Lise Lins



Og så fik vi splejset to medlemmer sammen i Pårup Kirke, hvor Pernille og Mathias gav hinanden sit ja den 28. september. 15 af klubbens medlemmer dannede espalier med pagajer, da det smukke brudepar kom ud af kirken. Forsidefoto: Jesper Pedersen.

Selvom vi snart tager hul på vinterhalvåret, så er festen slet ikke forbi. Vi har stadig en klubtur på Odense Å den 3. november og der arrangeres igen en omgang julekajak den 8. december. Udover klubture, så kan vi også vælge mellem "vinterroning med instruktør" eller almindelig vinterroning hver søndag.

Vi er også så småt kommet i gang med svømmehal, som Jena Sjørup fremover er tovholder for. Gymnastikken starter op på Kerteminde Byskole den 6. november med Jytte Munter til at svinge taktstokken.

Klubaftenudvalget vil også arrangerer spændende aftner for os, og uddannelsesudvalget/bestyrelsen vil på et tidspunkt indkalde til medlemsaften og fortælle lidt om klubbens sikkerhedsbestemmelser.



Én af de helt store nyheder i sommerhalvåret var nok tilladelsen til at udvide vores bestående kajakstald med ekstra to porte, hvilket giver plads til yderligere 70 kajakker. Trioen omkring kajakstalden vil også snart indkalde til et byggemøde, hvor alle interesserede medlemmer opfordres til at møde op. På mødet aftaler vi hvilke opgaver, vi selv ønsker at løse, og hvilke, vi skal have eksterne håndværkere til at hjælpe os med.

I forbindelse med kajakstalden søges der om midler ved flere fonde, og den funktion har Lone Grønbæk rigtig godt styr på. Vi ved ikke endnu, om arbejdet vil bære frugt, men der er allerede hentet midler til andre formål; f.eks. fik klubben doneret to plast havkajakker af Nordeafonden og Friluftsrådet gav midler til indkøb af udstyr i form af vådragter m.v. til vores Sommerskole.

God vind og høj pagajføring,
Mikael A

Medlem nr. 1.000 - Mikael Andersen

Vores kasserer, Karsten Koch, havde længe gået og ventet på, at han – som selv har medlemsnummer 1 - skulle registrere medlem nummer 1000 i systemet, og det helt utrolige skete præcis klokken et eller andet den 9. juli, at han kunne sende en velkomstmil afsted til en hr. Michael Kaufmann og registrere vedkommende på vores medlemsliste med det dejlige runde tal.

Lørdag den 13. juli fejrede vi selve milepælen med champagne, jordbær og kranskekagekonfekt. Desværre kunne Karsten ikke selv deltage på dagen, men formanden læste Karsten Kochs tale op, som bringes her:

"Først og fremmest hjerteligt velkommen fra medlem nr. 1 til medlem nr. 1000, Michael Kaufmann. Jeg håber, at du får lige så stor glæde af medlemskabet, som jeg har haft.

Vi var 3, der den 3. juni 2005 tog initiativ til at indkalde til stiftende generalforsamling i Kerteminde Kajakklub. Dengang var der ingen af os, der troede, at klubben vil blive så stor, som tilfældet er. Vi talte endda om, at vi skulle begrænse medlemstallet til 50, så vi stadig kendte hinanden. Hvis vi havde fastholdt det, ville vi nok i dag, stadig have nogle containere stående på marinaområdet og ikke et flot klubhus med tilhørende kajakstald. Til den stiftende generalforsamling var der 32 fremmødte, hvoraf de 26 meldte sig ind samme aften. Da jeg stod og stadig står for administrationen, begyndte jeg at lave medlemskartoteket imens debatten stod på. Så helt naturligt valgte jeg at starte med mig selv, da jeg selvfølgelig kendte både adresse, fødselsdato, telefonnummer og mailadresse.

Vi startede i det små med en container, der venligst var sponseret af Lindø og indrettet på deres læringeværksted. En velkomstpakke fra Dansk Kano og Kajakforbund gjorde os i stand til at indkøbe 7 plastikkajaker. Således var faciliteterne i starten. Efterhånden havde vi 7 containere med klub- og privatejede kajaker. I de følgende år er medlemstallet steget jævnt, men med en ret stor udskiftning. Efter et år var vi godt 100 medlemmer og siden er det gået støt frem.

Vores mål fra start af var selvfølgelig at bygge vores eget klubhus og efter, at nogle planer om placering ved siden af Kerteminde Roklub, løb ud i sandet, allierede vi os med Kerteminde Sejlklub om det byggeri, som vi nu står i. P.t. er vi 345 medlemmer, og det er indimellem lidt i overkanten i forhold til størrelsen af vores klubhus, så vi kunne godt ønske os noget mere plads både i klubhus og kajakstald, men det arbejdes der på.

Da jeg har stået for regnskab og administration siden klubbens etablering, betyder det, at jeg nu har registreret 1000 medlemmer i 5 forskellige kartoteker og samtidigt slettet 655 af dem igen. De fleste af de 1000 har gennemgået frigivelseskursus, så der har og er stadig stor aktivitet i vores klub.

I kraft af de mange medlemmer har vi en særdeles god økonomi. På trods af, at vores formand, Mikael, er god til at investere penge i nyt udstyr, så er han lige så god til at få støtte i form af fondsmidler, og han kan sågar lokke penge ud af vores fattige kommune.

Vores kontingent har været uændret i hele perioden, så det er med en vist stolthed, at vi i dag disponerer over nogle fantastisk gode faciliteter, som de fleste andre klubber misunder os. Samtidigt vil jeg nævne, at vores klubånd er bevaret trods de mange medlemmer og store udskiftning. Vi har et usædvanligt godt sammenhold, når man betænker klubbens størrelse. Til vores nye medlem nr. 1000 vil jeg ønske al mulig held og lykke med dit medlemskab og velkommen i fællesskabet".



Fotograf: Kirsten Carstensen

Thurø - Charlotte Gaardsted

Weekendtur til Thurø den 15.-16. juni 2019

Traditionen tro var vi igen i år på weekendtur på Thurø. Vi plejer at ro den ene vej rundt om øen lørdag. Hygge om aftenen og så den anden vej rundt om søndagen.

I år lovede vejrguderne desværre rigtig dårligt vejr, med en vind på 13-14 m/s om lørdagen - Det er bare ikke ro-vejr. Da vi plejer at have en rigtig hyggelig tur, var vi dog enige om at tage af sted alligevel og så bare hygge os på Campingpladsen på Thurø. Vi have i forvejen bestilt hytte eller teltplads, og var alle 10 indstillet på en hyggelig weekend. Nogle tog endda afsted fredag eftermiddag og de stod klar med kaffe og lækkerier, da vi andre kom lørdag. Lørdag eftermiddag gik vi en tur i regn og rusk. Nogle handlede ind til fælles aftensmad, som vi lavede i fællesskab.

Søndag skinnede solen og vinden havde lagt sig. Vi blev et par stykke ekstra og vi roede alle en skøn tur rundt om Thurø. Undervejs spiste vi vores medbragte mad ved Thurø lystbådehavn.

Charlotte Gaardsted

Foto: Charlotte Gaardsted



Kirsebærfestival - Mikael Andersen

Det er for længst blevet en fast tradition, at Kerteminde Kajakklub deltager i Kirsebærfestivalen, og lørdag den 20. juli mødte 12 medlemmer op til et indledende skippermøde. Vejret viste sig fra sin værste side, og med kraftigt regnvejr og torden i baggrunden, skulle vi tage den svære beslutning, om det overhovedet var forsvarligt at smide kajaker i vandet. Men DMI lovede lidt bedre vejr i løbet af aftenen, og derfor gik vi i gang med at pynte kajakerne med små lys. Christian havde allerede gjort vores board klar med de flotte lysfakler, som vi købte sidste år.

Da vi roede afsted i samlet flok fra marinaen, var regn og torden heldigvis stilnet af, men da vi rundede det lille fyr til havnen, mødte der os en helt anden udfordring. Der var en meget kraftig udadgående strøm, som lagde en særdeles effektiv brems på vores fart. Christian, som sædvanen tro trak vores board, kæmpede en brav kamp i modstrømmen. Da vi langt om længe nåede gennem Langebro, øvede vi os i at dreje og manøvrere i den stærke strøm. På slaget 22:00 gled vi gennem broen og ind i havnebassinet, hvor en masse publikummer sad med lysfakler til lyden af smukke toner fra en operasangerinde. Under sangene roede vi i firkant rundt i bassinet, stærkt udfordret af den meget stærke strøm. Heldigvis slap vi for kedelige uheld, og da sangerinden var færdig med sit program, så var det vores tur til at optræde for publikum med grønlænderrul. På grund af den stærke strøm rullede vi kun nogle få gange inden vi lod os drive med strømmen med kurs hjemad.

Mette Schmidt havde igen i år taget en fantastisk kage med til kaffen, og en bedre afslutning på en god oplevelse kunne vi ikke få.

Fotograf: Leif Romsø



Fyn Rundt - Michael Otto



Fyn rundt i havkajak på 8 dage

Som nyt medlem i kajakklubben og som tilflytter til Kerteminde i april i år, havde jeg gjort mig lidt tanker om hvad sæsonens kajakture skulle handle om.

En af turene skulle helt klart være at ro Fyn rundt, for ligesom at indtage vores nye "land" og kajakvand og jeg havde egentlig planlagt at tage alene rundt som en god gang træning til en noget længere tur til næste år.

Det viste sig at kajakklubben med Peter Bundgaard i spidsen havde planlagt at Fyn rundt skulle laves som en klubtur af de lidt længere og med start i anden uge i juli, så da jeg hørte om det, meldte jeg mig til.

På et tidspunkt var der 10 tilmeldte og da vi i juni skulle ud og træne sammen og ro en dagstur på 40 km, mødte 7 deltagere op og det var også os 7 som endte med at drage afsted med propfyldte kajaker lørdag d. 6. juli kl 9.

Det var en flok spændte herrer som satte sig i kajakerne og med den yngste på 58 og den ældste på 73 år, var det jo et hold erfarne herrer som havde udsigt til de ca. 280 km der ventede os.

Vi havde alle telt, sovepose, proviant, kogevej og ikke mindst godt humør med i hver kajak og de 8 dage som det tog, er beskrevet i dagbogsform som du kan læse her.

Til alle jer som går med en drøm om at komme på en lidt længere tur med kajaken med overnatninger, er der kun at sige: Gør det, og start bare med en enkel overnatning, så er du i gang :-)

Fyn Rundt - fortsat

6. juli

7 frejdige fyre er nu taget på tur rundt om smukke Fyn og efter dag 1 og 8 timer i kajakken, er vi nået til Lunde-borg som planlagt. Vi mødte en del modvind, så vi var noget trætte efter dagens 43 km.

7. juli

Her på dag 2 startede vi fra Lunde-borg med let rygvind/sidevind og de første par timer gik bare godt og med højt humør. Da vi nåede Thurø var kursen nu ændret til vest og det var lige derfra vinden kom og med 8-9 ms, så der fik vi igen sat vores opsparede energi på prøve de 4 km. hen imod broen til Tåsinge. Idet vinden og styrken ville fortsætte ud på eftermiddagen, besluttede turlederen at vi stoppede for dagen ud for Svendborg Sund camping. Her fik vi nydt eftermiddagen og flottede os med at spise til aften på pladsens glimrende restaurant. Vejrudsigten i morgen er vendt og drejet og vi håber bare at vinden holder lidt igen, den er nemlig lige i mod os hele dagen. Vi nåede 20 km i dag og er lidt efter planen, håber noget af det kan hentes i morgen.

8. juli

Dag 3 på vores tur Fyn rundt startede med havnerundfart med vores nye turleder (den post går på tur) og vi fik bl.a. set på gamle træsejlskibe. Derfra gik det i let modstrøm ud mod Rantzausminde og Ballen havn og de første 5 km. havde vi kun lidt modvind. Efterfølgende stod den på 6-8 ms resten af dagen og vi nåede Bjørnø efter et langt hårdt kryds kl 18. Vi blev enige om at fortsætte til Bjørnø havn, hvor Peter kendte til et overnatningssted som viste sig at vi optaget og vi måtte i stedet med trillebør, gå til en shelterplads en lille km. fra havnen. Her har vi spist vores medbragte mad og der blev disket op med hakkebøffer på dåse, pasta med chiligrøde (tørmad) og der var også en enkelt vakuumpakket rød bøf. Vi nåede 31 km. og er nu ca 23 km. efter planen. Fortsættelse følger og humøret er stadig højt



Fyn Rundt - fortsat

9. juli

Hvis der er noget på en kajaktur som kan betegnes kongeetapen, så var det i dag på 4. etape. For at hente noget af det forsømte, sad vi i kajakkerne kl. 8 med afgang fra Bjørnø havn. Herfra gik det over mod Dyreborg og rundt om spidsen af Horne Land hvor 7-8 ms modvind som sædvanligt mødte os. Alle kæmpede bravt og vores kaffe-stop kom efter ca. 13 km. inden vi skulle runde næste hjørne op mod Bøjden. Under kaffen måtte Søren desværre melde ud, at smerter i hans håndled oversteg lysten til at fortsætte og vi tog derfor afsked med Søren ved Bøjden havn hvor han havde arrangeret afhentning. Vi 5 andre fortsatte og vinden var nu aftaget lidt og via Ilumø holdt vi frokostpause på Helnæs hvor der også blev tid til en svalende dukkert. Herfra videre ind i bunden af Helnæs fjord og en overbæring af kajakkerne derfra til Agernæs havn. Kl. var blevet 17.20 og vi havde tilbagelagt 32 km. og blev enige om et forsøg på at nå Assens . Kl. 20.15 nåede vi stranden ved Assens og havde campingpladsen tæt på. Vi er nu 7 km. efter vores oprindelige plan og blev enige om at de 47 km. var givet godt ud og helt klart var en kongeetape værdig. I morgen går det mod Lillebælt og vi håber at vinden begynder at flytte sig vores vej



Fyn Rundt - fortsat

10. juli

Efter gårsdagens hårde etape, tillod den nye turleder, at vi først skulle være klar i kajakerne kl. 9 til etape 5 som skulle føre os igennem Lillebælt. Vinden var som vanligt imod os, men nu kun 4-5 ms, så det var jo ikke noget og det gik rask fremad ... Da vi holdt frokost kl. 14.30 var vi nået 26 km. og vi havde nu kun 5 km. til vi nåede Fænø og til vores held, medstrøm. Vi strøg afsted forbi Fænø og først under den gamle bro og derefter under den nye og da vi nåede Strib fyr kl. 18, havde vi tilbagelagt 43 km. Derfra gik det med let rygvind ud af tragten mod Røjle klint som var målet i vores oprindelige plan, men den nye turleder skruede bissen på og beordrede os videre mod Båring Vig . Kl. 19.40 nåede vi Vejlbj Fed camping i strålende solskin efter 52 km. Og så har vi set en masse i dag: 2 stk F16 fly som lavede opvisning for os ud over åbent hav, 2 sæler og 6 marsvin i Lillebælt, folk på brovandring og et engelsk musikerpar på stranden ved Røjle med nodestativ og en blå trækbasun.



Fyn Rundt - fortsat

10. juli

Efter gårsdagens hårde etape, tillod den nye turleder, at vi først skulle være klar i kajakkerne kl. 9 til etape 5 som skulle føre os igennem Lillebælt. Vinden var som vanligt imod os, men nu kun 4-5 ms, så det var jo ikke noget og det gik rask fremad ... Da vi holdt frokost kl. 14.30 var vi nået 26 km. og vi havde nu kun 5 km. til vi nåede Fænø og til vores held, medstrøm. Vi strøg afsted forbi Fænø og først under den gamle bro og derefter under den nye og da vi nåede Strib fyr kl. 18, havde vi tilbagelagt 43 km. Derfra gik det med let rygvind ud af tragten mod Røjle klint som var målet i vores oprindelige plan, men den nye turleder skruede bissen på og beordrede os videre mod Båring Vig . Kl. 19.40 nåede vi Vejlbj Fed camping i strålende solskin efter 52 km. Og så har vi set en masse i dag: 2 stk F16 fly som lavede opvisning for os ud over åbent hav, 2 sæler og 6 marsvin i Lillebælt, folk på brovandring og et engelsk musikerpar på stranden ved Røjle med nodestativ og en blå trækbasun.



Fyn Rundt - fortsat

11. juli

Dag 6 var ventet med spænding, for ovenpå 2 hårde dage og med en ny turleder som dagen før havde presset gruppen ud på 52 km, hvad kunne han mon så finde på ? Dagen startede for de fleste kl. 7 med at tilberede morgenmad, som typisk er havregrød eller Frosties med tømælk. Kl. 9.30 var der afgang mod Bogense i gråvej, som vi ikke har haft siden dag 1, og 4-5 ms rygvind, så humøret var højt. Til vores overraskelse foreslog den nye turleder at vi skulle gå i land i Bogense havn og se om vi mon ikke kunne finde en café, og det efter kun 16 km. på vandet. Vi fandt en sliske i havnen hvor 3 kajaker blev liggende i vandet, mens 2 andre blev trukket op på slisken. Derefter var der gåtur rundt på havnen, som vi blev ret imponeret over hvad angår indretning og udvalg af butikker og specielt en butik fik vores interesse, Fiskehuset. Her kunne man få 3 fantastisk velsmagende fiskefrikadeller og en øl for 45 kr. og det valgte de fleste af os, der var dog en enkelt person som ikke kunne dy sig for at prøve husets fiskebuffet, hvilket han peb lidt over da vi sad i kajakkerne igen og var på vej ud mod Æbelø. Og Æbelø var lidt af en oplevelse og udfordring at passere, idet det var lavvande da vi nåede derud. Vi fandt dog vand det meste af vejen og måtte kun ud af kajakken et par gange for at trække kajakken efter os på 10-15 cm. vand. Derfra gik det mod Flyvesandets camping som vi nåede kl. 17.25 og den nye turleder fandt os en skøn teltplads i nærmest en lille fyrreskov med udsigt til Æbelø. Det blev i dag til 33 km og sammenlignet med de 2 forrige etaper, var dette nærmest en hyggetur og sådan kan man pludselig flytte sine grænser for hvad en lang kajaktur er. Vi har nu tilbagelagt 226 km. og i morgen går turen mod Fynshoved camping, som er vores sidste overnatning på turen. Planen er at vi er hjemme i Kerteminde lørdag eftermiddag og vejret er vist med os.



Fyn Rundt - fortsat

12. juli

Morgenen på syvende og næstsidste etape, startede med en let trommen på teltdugen og udsigt til en våd og grå morgen. Men med det vi har været igennem, blev morgenmaden tilberedt som vanligt i godt humør og snak om dagens etape. Vi skulle afsted kl. 9.30 fra Flyvesandets camping og vores mål for dagen var campingpladsen på Fynshoved, en planlagt distance på 35 km. Vi tog afsted i diset regnvejr og uden ret meget sigt og turlederen havde meldt ud, at første stop var i Hasmark, 12 km. fra start. Her nåede vi frem efter lidt over 2 timer og gik i land og fandt et bord/bænkesæt i en have, som vist nok tilhørte et større privat sommerferiekompleks, hvor vi også fik vand til vores kaffe. Vi gik lidt videre igennem Hasmark, for at se en nyere shelterplads som var lavet meget moderne af rustne stålplader og med toilet lige ved siden af. Disen var nu lettet og for at spare noget distance i forhold til den planlagte rute, blev vi enige om at tage kurs 60 mod Fynshoved, et kryds på 10 km. Vinden var godt nok lige imod os, men kun 4-5 ms. Efter godt halvanden time var vi ovre og oplevelsen af at se en lille stump land i horisonten vokse sig større og større jo tættere vi kom på, er hver gang en åbenbaring af detaljer. Herfra var der kun 5 km rundt om spidsen og ned til Fynshoved camping og vi var i land allerede kl. 15.30 og nu i strålende solskin. Vi har til aften spist på campingpladsens grillbar og bestilte 5 stk kæmpeburgers selv om dagens etape kun blev på 26 km. Og da fotografen idag havde problemer med sit udstyr, er der ikke så mange fotos. Nu glæder vi os bare til i morgen og ro ned mod Romsø og så lidt til højre og vi er nok i Kerteminde mellem 14 og 15.



Fyn Rundt - fortsat



13. juli

Så oprandt dag 8 og lejren skulle pakkes ned inden sidste etape og mens vi pakkede teltene sammen og gjorde klar til morgenmad, opstod der en lidt vemodig stemning. Vores fælles eventyr var nu ved at være slut og her til aften skulle vi ikke pakke lejren ud igen på en ny camping- eller shelterplads. Vi blev dog enige om at så måtte vi bare afsted igen og måske ville Fyn rundt eller en anden længere tur blive en mulighed på et tidspunkt ud i fremtiden. Til morgenbordet, som var et bænksæt på skrænten med udsigt over Storebælt var der kommet besøg, idet en ung vandringsmand ville op og overraske gruppen (og sin far) med hjemmebagte boller. Dette blev selvfølgelig taget godt imod og selv om vi kun havde 24 km. til Kerteminde, blev der bare spist igennem. Mens vi sad og spiste morgenmad passerede en rød havkajak i retning mod Fynshoved og det viste sig at være Leif fra klubben, som var på vej til kaffe i Korshavn. Vi fik pakket kajakkerne og på vej sydover blev der snakket om hvad vi hver især havde fået ud af vores tur rundt, og ud over nye venskaber blev også nævnt, at nogle var blevet udfordret af bølgerne og af modvinden vi mødte, samt det at få styr på al logistikken med at pakke ned og op hver dag. En ting er sikkert og det er at det for os alle har været en fantastisk uge og vi nåede rundt på de 8 dage som turen var planlagt til. At vi oveni blev roet i møde af flere af klubbens medlemmer, gjorde bare velkomsten og indsejlingen til klubben endnu bedre. Så tak for det og også tak til Mikael og jer der sørgede for at vi også fik del i champagne og jordbær. Og selv om denne lille dagbog der er skrevet de sidste 8 dage slet ikke var meningen, så mange tak til jer der har fulgt med og kommenteret. Vores samlede distance rundt blev på 276 km, med korteste på 20 og længste etape var 52 km. Og vores oppakning i hver kajak har varieret i vægt og ligget på mellem 30 og 50 kg. Til sidst en kæmpe tak til mine 6 medroere som bare har kæmpet bravt med alt I har lært, det har været en fornøjelse at følges med jer.

Michael Otto

Sommerskole - Lise Lins

Mandag:

Der blev snakket, lavet kaffe, te, dækket bord m.m. i klublokalet mandag morgen kl. 7.30. Endelig blev klokken 8.00 og alle vores syv Sommerskoleelever var på plads. Vi lagde ud med en briefing om "ugens" program, havde teori om vejr og vind og selvfølgelig en masse om at ro kajak. Vores elever lyttede og var top-motiverede helt fra start. Vi alle var glade.

Så blev det tid til at finde kajakkerne frem og komme på vandet. Vi startede selvfølgelig med en sjov opvarmning på plænen. I marinaen øvede vi grundtagene: fremadroning, fejetag, bagror, 360 graders rotation, sideforflytning og stoptag.

Holdet var meget homogent hvor nogle netop lige var frigivet IPP2'ere, andre havde været på valgfagsholdene og nogle som bare gerne ville og kunne være med.

Efter frokost gled vi om på Nordstranden og lavede balancelege, stafetter og redninger. Vi blev allesammen våde! Da klokken blev 15 var alle godt møre og havde optjent armbånd nr. 1 og 2.



Sommerskole - fortsat



Tirsdag:

Efter morgenmaden, i dag kl. 8.30 (det er jo ferie og vores elever mente vi kunne skyde tiden en halv time...), en kort briefing om vejr og vind kom vi ret hurtigt på vandet. Mathias havde flødeboller med. De skulle bruges i en stafet hvor vi skulle ro med en flødebolle stående på hovedet. Det viste sig at være både udfordrende og mega sjovt. En af eleverne valgte sig selv til at være "Smadremandens" drøm af et levende flødebolle-smadrings-mål.

Med flødeboller i håret drog vi igen til Nordstranden og øvede telemarksving, sculling og lavt støttetag. Her lykkedes det ikke eleverne at få vådt hår. Stadig med flødeboller i håret roede vi ind i havnen. Der var god indadgående strøm og vi var hurtigt ved Fjord & Bælt. Her holdt vi en kort pause og snakkede om at ro i havnen og om at ro forbi industrihavnen. Vi krydsede over havnen og landede som planlagt lige før industrihavnen. Her ventede vi, holdt øje med trafikken og fik en kiks. En venlig fisker kiggede ned til os og mindede os høfligt om at passe på når vi skulle passere industrihavnen. Så var vi klar til at ro forbi. Vi kæmpede os gennem modstrømmen i havnen og hen til Sydstranden. Smadremandens drøm stadig med flødeboller i håret! På Sydstranden lavede vi igen forskellige stafetter, bl.a. med at ro med hænderne. Derefter tilbage til klubhuset hvor der var tiltrængt frokost. I løbet af formiddagen fik vi også prøvet turlederrollerne af på bedste vis.

Efter frokost var der demo af diverse soloredninger i marinaen. Dem stod Mathias og Mikael selvfølgelig for (de havde også flødeboller i håret ;-)).

Så var det igen afsted til Nordstranden for at afprøve vores redningsinspirationer. Det var så stor en succes, at det næsten lykkedes Smadremandens drøm, at få vasket flødebollerne ud af håret. Men også kun næsten! Endnu en effektiv dag og alle fik optjent armbånd 3 og 4.



Sommerskole - fortsat

Onsdag:

Onsdag/torsdag på Sommerskolen var en overnatningstur til Munkebo. Vi startede onsdagen med fælles morgenmad, hvor vi lagde planer for de næste to dage. Vi talte om vejrudsigt og turløb. Herefter fik vi hurtigt pakket sammen og fundet kajaker frem. Ole og Kirsten kom og tog alt vores grej med til Munkebo - vi havde så meget, at de måtte køre to gange. Turen gennem havnen og til Ladbyskibet gik uden problemer, og vi fik undervejs snakket lidt om Lillestranden og Melen samt om fuglelivet i området. Undervejs prøvede vi at trække hinanden med slæbeliner.

Da vi kom til Ladbyskibet, gik vi på land og spiste sandwich. Turen gik bagefter mod "shelteret", hvor vi efter planen skulle have kaffe og kiks. Undervejs fik vi undersøgt havbunden for vandmænd og krabber. Da vi nåede "shelteret" var det for ulækkert at gå i land, da stranden var fyldt med råddent tang. Vi holdt derfor pause på vandet i vores kajaker inden vi til sidst krydsede over til Munkebo Ro og Sejlklub.

Her fik vi hurtigt etableret en teltlejr, og så havde vi ellers fri i et par timer. Aftensmaden bestod af boller med tang, som vi havde samlet ind under turen - bollerne blev bagt på trangia. Vi røg 3 hele sider laks, grillede pølser og fik pastasalat og kartofler - uhhmm. Efter aftensmaden slappede vi af med volleyball og hyggesnak. Inden vi gik i seng lavede vi Marshsmellows over ild, og så var det godnat.



Sommerskole - fortsat

Torsdag:

Dagen efter stod vi op kl. 7.00, og efter morgenmaden pakkede vi sammen. Ole kom og hentede vores grej, og så var det ellers i kajakerne og hjem mod Kerteminde.

Da vi kom hjem efter en hyggelig rotur, gik "børnene" på vandet igen og legede med Mathias og hans SUP-boards. Så fik vi frokost og aftalte, hvad vi ville vise forældre og søskende. De kom kl. 13.00, og så var der ellers opvisning for alle pengene.

Ved eftermiddagskaffen delte vi armbånd 5, 6, 7 og 8 ud, og vi sagde tak for denne gang til hinanden!

Det var nogle fantastiske dage hvor vi lærte noget allesammen. Vi håber meget, at der kommer en Sommerskole igen i år 2020.

Arrangørgruppen bestod af:

Mikael Andersen, Mathias Høi, Per Dolleris, Ole Bagger, Lone Grønbæk, Lise Lins

Lise Lins

Fotograf: Mikael Andersen



København - Charlotte Gaardsted

Weekendtur til København den 24. – 25 august 2019

I år var turen til København en weekendtur med overnatning på Spejdercenter Holmen. Vi var 9 der mødes lørdag morgen for at læsse kajakkerne på traileren inden vi sammen kørte mod København. Vi indlogerede os i Spejdercenter Holmen, hvor vi alle kunne sove i to fælles soverum. Det kunne næsten ikke gå hurtigt nok med at komme på vandet. Lørdag roede vi sydpå. Rundt i Christianshavns kanal og ned mod slusen ved Amager. På vejen spiste ved vores mad ved en lille ro- og kajakklub. Herfra roede vi igennem de små kanaler ved Teglholmen – Det er nærmest som at ro i Venedig. Folk har små tømmerflåder de bruger som terrasser og der ligger kajakker rundt i alle porte og langs murene. Så gik turen ind i kanalen til Christiansborg Slot, hvor vi var et smut på kajakcafe inden turen gik hjemad forbi Operaen og tilbage til Spejderholmen. Vejret var fantastisk og vi spiste og hyggede os udenfor hele aftenen.

Søndag roede vi nordpå. Først rundede vi lige Nyhavn, inden vi roede forbi "Den lille havfrue" og op til Nordhavn. Da vejret var helt fantastisk krydsede vi direkte over til Trekroner og spiste vores frokost der. På vej tilbage til Spejdercentret roede vi lidt rundt i kanalerne med de mange husbåde, og vi fik kaffen på en cafe der lå ud til vandet. Denne gang var det ikke en kajakcafe, så vi skulle bruge lidt ekstra fantasi og nok også lidt mod, for at få kajakkerne bundet fast til bolværk, bro, både m.v., for så at kravle op til cafeen.

En skøn weekend og noget helt andet rovand end vi er vant til.

Charlotte Gaardsted

Fotograf: Charlotte Gaardsted



Kolding Fjord - Mikael Andersen

Klubtur til Kolding Fjord den 6. september 2019

Der var 12 tilmeldte til klubturen, og som sædvanligt mødtes vi tidligt om morgenen ved klubhuset, hvor vi hjalp hinanden med at læsse kajakkerne på traileren.

Vi startede ud fra Lyshøj Alle i Kolding med en smuk rotur rundt i Kolding Fjord. Vi kom også en tur gennem Koldings hyggelige lystbådehavn inden vi gled op ad Kolding Å., hvor vi satte kurs mod Harteværket.

Turen gennem Kolding Å var ikke helt uden forhindringer, og på et tidspunkt lå en stor træstamme på tværs af åen. Marcus er heldigvis en resolut herre, og inden vi fik set os om, så var han, som en anden Crocodile Dundee, sprunget i åen og fået bakset den store træstamme over til bredden - se billedet her forneden.

Frokosten blev indtaget ved Harteværket, som er et gammelt kraftværk der stadig er i brug og producerer 1 pct. af strømmen i Kolding. I de historiske rammer findes et oplevelsescenter, hvor man kan blive klogere på vand, energi og bevægelse.

Efter at have spist vores medbragte mad gik turen atter retur mod Kolding Fjord, hvor der var arrangeret et besøg hos Kolding Kajakklub. Anne-Birgitte havde forinden ringet og lavet en aftale med klubbens formand, og under besøget fik vi set deres imponerende kajakstalde og klublokale.

Turen rundt i Kolding Fjord var ca. 24 km.

Turledere:

Anne-Birgitte (598)

Charlotte (569)



Kroatien - Karen Haubro

Drømmen om blåt vand, smukt landskab og samvær med dejlige klubvenner, blev indfriet på årets klubtur til Kroatien.

Vi mødtes i Kastrup Lufthavn den 14. september - nogle kom med bil andre med toget. Vi hoppede på flyet til Dubrovnik.

I Dubrovnik Lufthavn blev vi mødt af en venlig chauffør og vi kørte i to minibusser til færglejet i den nordlige udkant af Dubrovnik. En lille køretur på ca. 20 min. Vi blev sat af ved færglejet og fik uddelt færebilletter.

Efter kort tid, kom den lille personfærge og vi stævnede ud i den kroatiske skærgård mod øen Lopud med et enkelt stop undervejs. Det var en sejltur på en lille times tid - tidsnok til at ryste flystøvet af sig og få en øl og en is og bare nyde den lune luft og den blå himmel og det klare vand.

På Lopud, som er en bilfri ø, blev vi mødt af et par friske mænd med en trækvogn til de tunge kufferter og vi gik langs havnepromenaden til vores Bed and Breakfast og blev indlogeret på vores værelser med udsigt over bugten.

Vi havde 4 overnatninger på Lopud. Vi startede hver dag med et stort morgenbord med alt godt til at modstå dagens udfordringer. Den første morgen mødte vi vores guide Ivan. Han introducerede os til vores uge i Kroatien og efter morgenmaden var det tid til at få os fordelt i kajakerne - både i ener og to'er kajaker.

Vi var rundt om Lopud i løbet af de næste 3 dage.

Vi har roet kystnært med turkisblåt vand lige under os - vi har besøgt små grotter og der har været tid til at bade og snorkle undervejs. Vi har oplevet et varieret, smukt og frodigt landskab med masser af lysegrønne fyrretræer og de smukkeste klippeformationer i mange farver.



Kroatien - fortsat

Vores tur var arrangeret med planlagte frokoststeder, hvor vi har nydt de kolde øl og stegt fisk.

Lopud og de andre kroatiske øer er meget velbesøgte i sæsonen. Vi ramte en god tid, hvor der var god plads til os blandt turbåde og sejlbåde i de små bugte.

Efter de første døgn på Lopud var det tid at skifte lokation til nabøen Sipan, hvor vi havde de sidste 3 overnatninger. Vores bagage blev fragtet over i en speedbåd af vores guide. Efterfølgende roede vi nord om Sipan til vores frokoststed, hvorfra vi tog den lokale bus tværs over øen's eneste hovedvej - et kvarters kørsel til den lille landsby Sudurad.

Vi boede i den lille landsby lige nede ved færgeløjet. Igen fordelt i diverse værelser på det lokale bed and breakfast.

Vi havde i alt 6 dage på vandet med stille vejr, solskin og blå himmel og ca. 25 grader. Vi havde én dag med regn, blæst og torden.

Vores kajaker var af varierende standard og vores guide brugte nogle dage lang tid på at ordne vores udstyr og reparere ror mv.

På afrejsedagen var vi tidligt oppe. Vi havde aftenen forinden fået en smurt madpakke til morgenturen på færgen. Der var afsat tid til at vi kunne nå at se lidt af den gamle bydel i Dubrovnik.

Karen Haubro

Fotografer: Mazal Møller, Mikael Andersen



Silkeborg - Tom Rugaard

I weekenden den 21-22 september var vi 10 fra klubben, som var på tur til Silkeborg søerne. Turen blev opslået som klubtur, men uheldigvis måtte vores turleder melde afbud på grund af en tennis albue. For ikke at komme i strid med klubreglerne, blev turen aflyst som klubtur, men der var ikke noget til hinder for, at vi kunne gennemføre turen, blot som en privat tur.

Vi ankom til Silkeborg Sø Camping i det flotteste solskinsvejr. Tidligere har vi benyttet Skyttehusets Camping, som er meget fleksibel og imødekommende, men den havde desværre lukket på dette tidspunkt af året. Efter frokost var vi klar til turen gennem Silkeborgs mange søer. Fra campingpladsen roede vi vest over gennem Silkeborg Langesø til Ørnsø. Vi kom under flere broer i bedste limbo stil, forbi springvand, gennem smalle kanaler – og i det hele taget gennem et utroligt flot varieret landskab.

Fra Ørnsø skulle vi videre til Almind Sø. Det var med en overbæring på ca. 600 m. gennem et boligkvarter. Her mødte vi en flok roere fra Havkajakroerne, som på selv samme weekend havde efterårstræf på Silkeborgsøerne. De mange kajakroere ved overbæringen gav en del forvirring, hvem skulle nu med hvem og hvorhen. Men vi fandt alle hinanden fra KKK til sidst og nød hjemmebagte muffins, inden vi skulle fortsætte videre hen over Almind Sø.

For enden af Almind Sø skulle vi finde indgangen til odderpassagen, som var gemt i rørskoven. Odderpassagen er et langt rør under landevejen, som vi måtte stage os igennem. På den anden side var vandet så lavt, at vi måtte stige ud, få våde fødder og trække kajakkerne indtil vi atter kunne padle igen.



Silkeborg - fortsat

Vi var nu ankommet til Vejslø. Herfra roede vi gennem den nordlige del af Brassø og selvfølgelig skulle også vi lige ind omkring Avnsø – også kaldet Brillerne. Et utroligt smukt og roligt sted.

Lige her ved de smukke Brillesøer, møder vi tilfældigt Flemming Bay på vandretur. Sjovt og hyggeligt sammen-træf.

Turen gik videre gennem Gudenåen til slusen i Silkeborg by. Her ankom vi kl. 17:30 og betjeningen af slusen lukkede kl. 17! - Åh nej. Heldigvis forbarmede slusemesteren sig over os, og vi fik lov at fortsætte gennem slusen. Det er en hel speciel oplevelse at sidde i slusen og blive sænket ned til et andet vandniveau. Efter i alt 18 km på vandet ankom vi atter til campingpladsen. Til aften samledes vi til hjemmelavet spaghetti og kødsovs samt hjemmelavet ingefær is. Det var en rigtig hyggelig aften!

Næste dag efter fælles morgenmad gik turen mod øst gennem Silkeborg Langesø nedstrøms Gudenåen – atter en dag i strålende solskin. Turen gik med strømmen og vi havde god fart på, så det var fristende at fortsætte derud i det gode vejr og smukke landskab. Efter 7 km besluttede vi at vende om og så fik vi modstrømmen at mærke! Det var svært at finde et sted at gå i land for at spise madpakker, men det lykkedes. Efter en fortjent frokostpause, gik turen videre tilbage til campingpladsen.

En dejlig weekend på Silkeborg søerne, som blev afholdt i bedste KKKånd.

Hanne & Tom





Klubaften - Mikael Andersen

Pak din kajak og bytte bytte købmand

Sådan lød overskriften, da klubafteudvalgte den 18. juni inviterede os alle til medlemsaften. Formålet var, at vi kunne lære at pakke vores kajak til kortere eller længere ture med overnatning..

Lene Simonsen og Peter Bundgaard, to af klubbens garvede roere, med stor erfaring udi overnatningsture, vise hvordan og hvad der er godt at have med; også lidt om den svære begrænsningens kunst. Men vi fik alle set og demonstreret, at hverken Lene eller Peter foreløbig går ned på udstyr, der bl.a. talte komfortable lænestole, små serveringsborde og læsejl...

Og meget, meget andet godt kunne de to langtursroere utroligt nok få plads til i deres kajaker. Lene og Peter fik også fortalt om kosten, der indeholdt alt fra tørrede frugter til saftige steaks.

Efter demonstrationen af læsning af kajaker, var spørgelysten stor hos deltagerne, og mange skulle også beundre det fine udstyr, som er en del af deres oppakning. Til sidst blev der afholdt en hyggelig bytte, bytte købmand seance, hvor alle havde mulighed for at tage deres grej med og sælge, bytte eller lige frem forære væk.

En rigtig fin aften, hvor vi blev klogere på mange fronter.



Helnæs - Hans Buhl

Klubtur til Helnæs den 05. oktober 2019

Der var 12 tilmeldte til turen og vi mødtes i klubben kl 08.00 og pakkede kajaker, derefter kørte vi til Gammel Agernæs.

Der var lagt op til at være mulighed for to forskellige ture - en gul tur og en rød tur, så alle kunne være med.

Turen gik samlet, med 7 m/s NNV vind, til spidsen af Helnæs (ved campingpladsen). Her spiste vi vores medbragte mad og nød solen. En enkelt deltager måtte i tørt tøj, da bølgerne viste tænder ved landgangen.

Efter frokost delte vi os op i to hold, hvor det ene hold tog turen tilbage til Gl. Agernæs og det andet hold tog turen hele vejen rundt om Helnæs. Da det første hold var inde læssede de kajakerne på traileren og tog imod det andet hold, der havde været hele vejen rundt.

Turen var på hhv. 20 og 24 km.

Turleder: Hans (842) Marianne (781) og Charlotte (569)

Hans Buhl

Fotograf: Mikael Andersen



Nigel Foster - Mikael Andersen



Den 19. juli fik Kerteminde Kajakklub besøg af Nigel Foster - en kajaklegende, der har mange års erfaring med kajak, både med ekspeditioner og kajakdesign for forskellige kajakproducenter og han er internationalt kendt som en fremragende formidler af teknikker omkring kajakroning.

Nigel Foster afholdt to workshops i løbet af dagen og et foredrag om aftenen: A life with Kayaking...

På workshop 1 om formiddagen underviste han om retningskontrol af kajakken - at ro lige og dreje med et minimum af energi. På workshop 2 om eftermiddagen stod undervisningen på rotag.

Begge workshop var fuldt bookede med 12 deltagere på hver. Alle fik en god oplevelse på vandet i selskab med Nigel Foster, som lærte os en masse nye og magiske teknikker.

Foredraget om aftenen handlede om hans liv med både kajakroning og design af kajaker og udstyr.

Fotograf: Mikael Andersen



Cold Hawaii - Mikael Andersen

For at bringe klubbens sit-on-top kajaker i spil, besluttede 7 af klubbens instruktører at tage en tur til Klitmøller, også kaldet Cold Hawaii. Vi havde booket en rigtig skrap surf- og bølgeinstruktør, Jesper Tilsted, der satte os stævne ved Fiskemelsfabrikken i Hanstholm.

Efter en kort briefing, gik vi på vandet i de sit-on-top kajaker, som Jesper Tilsted stillede til vores rådighed. Vi fik en fantastisk, men også hård dag i selskab med Jesper og Vesterhavets bølger.

På kurset fik vi en grundig teoretisk og praktisk introduktion til kajaksurf, som også gav os viden om udvælgelse af spot, vejrprognoser, sikkerhed og strandrisikovurdering.

Formålet med anstrengelserne er at få mere fokus i klubben på bølger, og hvordan man takler dem. Vi vil derfor til foråret 2020 tilbyde workshops, hvor vi træner med både sit-on-top og havkajakker i bølger og brænding.

Fotograf: Søren Ørskov



Afholdte kurser - Mikael Andersen

Instruktører og kursister har været særdeles flittige i 2019, og her bringes navnene på alle dem, der gennem året har deltaget på et af klubbens kurser.

HAVKAJAK

IPP2 - frigivelseshold:

Hold 1

Mazal Møller, Bente Hougaard, Lone Langkjær, Jan Bo Jensen, Steen Jensen, Helle Nielsen, Simi Voss, Birgit Ipsen, Alma Rasmussen, Elisabeth Søndergaard, Michael Jensen, Lisbeth Fornes

Instruktør: Mikael Andersen

Hjælpeinstruktører: Lena Sjørup, Helle Andersen, Hans Buhl, Rasmus Frederiksen

Medhjælper/vikarer: Hanne Bentsen, Bjarne Rasmussen

Hold 2

Karin Aaen, Dorte Esbjerg, Kirsten Margrethe Carstensen, Annette Sørensen, Jakob Jepsen, Anna Dørk, Dina Marie Eriksen, Birgitte Johansson, Anne Lykke Sørensen

Instruktør: Thomas Bjerg

Hjælpeinstruktører:

Hold 3

Morten Beck Trelle, Birte Westing, Rikke Koch-Poulsen, Henrik Koch-Poulsen, Mia Koch-Poulsen, Kirsten Iversen, Allan Dyrmosé, Mette Fredensborg, Bente Storm, Poul Carlsen, Anders Lie

Instruktør: Stefan Jensen

Hjælpeinstruktører: Werner Jacobsen, Lene Nyberg, Claus Odgaard, Lotte Pedersen, Charlotte Gaardsted

Hold 4

Arno Henriksen, Sandie Jeanette Jepsen, Lene Jung Christensen, Henrik Jung Christensen

Instruktør: Lotte Jung

Hjælpeinstruktører: Merete Lund, Martin Værbak, Jan Modberg

IPP3 - forventet prøve forår 2020:

Ole Bagger, Jens Hovgaard Bjerg, Hans Buhl, Nina Aagot Riis

Instruktør: Thomas Bjerg

Turleder:

Ole Bagger, Charlotte Gaardsted, Lise Lins, Marianne Bjerg, Peter Bundgaard, Jesper Pedersen, Hans Buhl, Jan Modberg, Lene Nyberg, Christian Povlsen (Assisterende turleder)

Instruktører: Thomas Bjerg, Lars Hugo

Instruktør 1:

Ole Bagger, Hans Buhl, Jan Morud, Lene Nygaard

Instruktør: Thomas Bjerg

Ungdomsinstruktør:

Dina Eriksen, Lise Lins



Afholdte kurser - fortsat

STAND UP PADDLING

IPP2 - frigivelseshold:

Hold 1

Susanne Bechsgaard, Jan Modberg, Kathrine Dahler-Eriksen, Lene Nyberg

Instruktør: Mathias Høi

Hold 2

Anna Dørk, Jacob Jepsen, Dina Marie Eriksen, Mazal Møller

Instruktør: Mathias Høi

Instruktør 1:

Marianne Videbæk Bjerg

KANO

IPP2 - frigivelseshold:

Jon Schønbech - Jesper Pedersen - Flemming Bay Als - Werner Jacobsen - Michael Otto

Instruktør: Thomas Bjerg

Hjælpeinstruktører:

Forpadler:

Susanne B. Hjuler - Karin Aaen - Kirsten Schønbech

SVØMNING

Bassinlivredderprøve:

Jan Modberg - Michael Otto - Per Dolleris - Morten Johansen

Fotograf: Mikael Andersen



Fotograf: Mia Larsen



Svømmevest - Mikael Andersen

Vi har i Kerteminde Kajakklub en ufravigelig regel om, at vi alle bærer vest når vi dyrker vandsport. Men hvordan er de officielle regler, som forbund og myndigheder har bestemt?

Ingen vest giver bøder

Politiet har i stor udstrækning været til stede i sommervandet, hvor flere rundt om i landet har undret sig over at få en bøde på 1.500 kr. for IKKE at have vest med ud. I sekretariatet hos Dansk Kano og Kajak Forbund kan man bekræfte, at det fuldt ud er korrekt, at man skal medbringe vest.

Loven: Vesten skal med ud

I Bekendtgørelse om redningsveste i mindre fartøjer, står i § 2, at alle fartøjer, der ikke er fortøjet i havn, skal medføre redningsveste eller svømmeveste til alle personer om bord. Og da Søfartsstyrelsen definerer kajakker, kanoer og paddle boards som fartøjer og ikke som badeudstyr, så skal vesten med ud.

Dyrt at opføre sig uansvarligt

Hvis du falder i vandet uden at have vesten med, og du får brug for hjælp til at redde dig selv, så kan du under alle omstændigheder risikere en bøde for ikke at have udvist godt sømandskab. Du kan også risikere at skulle betale de udgifter, der er afholdt i forbindelse med din redning, hvis Søfartsstyrelsen skønner, at du har opført dig uansvarligt.

Du kan læse Søsportens Sikkerhedsråds pjece om svømme- og redningsveste ved at klikke på nedenstående foto:

