



Kajak på Flensborg Fjord

Lørdag 24. august 2019, kl. 9.00 - 18.00
Afgang fra Kollund Mole, Molevej, 6340 Kruså

Vi roer fra Kollund langs med kysten over grænsen ved Skomagerhus til den danske ro- og kajakklub, forbi skibsværftet til den historiske inderhavn, hvor vi går i land.

En lokal dansktalende guide vil tage os med på en hyggelig slentretur gennem det historiske Flensborg og vi vil få indblik i, hvordan dansk og tysk har formet byen gennem århundreder. Også efter afstemningen i 1920, som delte det gamle Sønderjylland /Schleswig. Byvandringen afsluttes med en buffet på Cafe Central i gågaden. Roturen herefter afhænger af vejret, men vi kan evt. ro langs med fjordens sydside forbi

Marinestationen Mürwik til Glücksburg og derefter over fjorden forbi Okse-øerne tilbage til Kollund eller samme skønne vej tilbage som udturen – vi kan evt. dele os alt efter lyst og erfaring.

Pris 200 kr. inkl. kort, bygguide, entre mv. excl. frokost til ca. 14 euro. Max 32 deltagere.

Ønsker jeres venner/familie, der ikke roer, at deltage i byvandring/spisning kan der bestilles plads ved tilmelding.

For de deltagere der evt. kommer til området fredag, bliver der arrangeret en Kajaktur på fjorden fredag aften evt. til Okseøerne – afhænger af vejret. Afgang kl. 17. Turlederne og de ansvarlige på vandet bor på DCU Camping Kollund, Fjordvejen 29 A, 6340 Kruså - der er mange hytter og ligger tæt på isætningsstedet.

Ansvar på vandet: Anni Grøndal, tlf. 3172 7230 mail: annigrondal@gmail.com, Kim Skytte, tlf. 2834 6672, Chresten Nissen, tlf. 9189 0045
Turleder/ info: Børge Lund, tlf. 6177 2755, mail: b.lund@me.com og Willy Bengtsson, tlf. 24272383, mail: mbbw@skylinemail.dk

Tilmelding på www.dgi.dk/201910502014 senest 18. august