

”Kerteminde i smørhullet” Rofarvandene omkring Kerteminde

Skrevet i 2007 af GRL – revideret i 2016 af GRL

Kerteminde

Kerteminde er en dejlig og malerisk by med mange turister om sommeren, og derfor findes her mange hoteller og restauranter, et fantastisk vandrerhjem, en campingplads og en stor Marina med sejlkлуб. Turisterne er i byen for at se det berømte Lillestrand, Fyns sidste fiskerihavn, Johannes Larsen Museet, Fjord og Bælt Centret med marsvin og sæler eller opleve strandene og mødet mellem land og vand.

Men for kajakroere rummer farvandene omkring Kerteminde utrolig mange muligheder, for byen er et smørhul for kajakroere. Den ligger ud til nogle skønne og meget forskellige rofarvande. Der er altid nye kyster at følge og oplevelser at gå efter. Og så kan man næsten altid uanset vejret finde en læ kyst, som man kan følge, for mange af os ønsker ikke at komme ud og ro i store bølger, og det kan man undgå i Kerteminde.

Kajakken i vandet

Man kan sætte sin kajak i vandet fra badestrandene, Nordstranden nord for byen og Sydstranden syd for byen. Man kan også sætte kajakken i vandet i Marinaen fra de 2 flydebroer ved jollerampen, hvor Kerteminde Sejlkлуб og Kajakklub holder til eller fra flydebroen ved rampen, hvor man sætter både i vandet. En tredje mulighed ved østenvind er at sætte i vandet ved spejdernes flydebro lige syd for Roklubben inde i Kerteminde Fjord.

Begynderfarvandet

Kerteminde ligger ud til Storebælt inderst i Kerteminde Bugt. Ror man gennem havnen, kommer man ind i den beskyttede Kerteminde Fjord og Kertinge Nor. Begynderfarvandet ved Kerteminde er afgjort kysterne langs badestrandene i Kerteminde Bugt i læ for vestlige vinde. Blæser det fra øst, er det bedst at køre sin kajak om til Kerteminde Fjord syd for roklubben og sætte i her i læ for vinden. Her er et stort lavvandet område.

Kerteminde Bugt – langs kysten mod syd

Kerteminde Bugt åbner sig mod øst mod Storebælt, hvor man kan ro både mod syd og mod nord. En god begyndertur i vestlig vind eller sydvestlig vind er at tage en tur mod syd langs klinterne ved Lundsgård. Her kan man ro de 4 km hen til Kauslunde Å, hvor det er muligt at passere ind gennem højvandsslusen og under vejen til selve åen, hvor man pludselig er i en helt anden stille verden i en tæt rørskov. Videre langs kysten kommer man til Risinge Hoved, og så er der ellers kun 15 km ned til Nyborg og Storebæltsbroen.

Kerteminde Fjord og Kertinge Nor

Fra Marinaen kan man ro et par hundrede meter mod syd til indsejlingen til Kerteminde Havn. Ind gennem havnen står der ofte en pæn strøm, der dog sagtens kan overvindes af en kajak. Især hvis man holder sig langs molerne mod syd. Man kan på DMI's hjemmeside under "Hav" se vandstanden i Kerteminde fra time til time. Når vandstanden ændrer sig meget, er der stærk strøm.

Forbi Fjord og Bælt Centret med marsvinebassin og bassin med gråsæler til fiskerestauranten Rudolf Mathis, hvor strømmen er kraftigst ud for det gamle brofundament til jernbanebroen over havnen. Nu skal vi under en lav vejbro, der kun giver problemer ved ekstremt højvande. Vest for broen åbner fjorden sig i en 1½ km stor lavvandet bredning. Herfra kan man ro langs kysten helt ind til byen Kertinge – en tur på 10 km hver vej – næsten uden at komme over vand, hvor man ikke kan bunde. Først ror man gennem den smalle Kerteminde Fjord, hvor der er en smal dyb rende i midten. Her passerer man det nye museum for Ladbyskibet og broen med det nye vikingskib.

Så ind i Kertinge Nor, hvor vanddybden i midten er ca. 2½ meter, og der overalt på bunden er en overvældende vegetation af ålegræs og andre havgræsser.

I Kølstrup kan man se Kølstrup kirke og en flot præstegård. Lige overfor ligger herregården Ulriksholm i et idyllisk landskab. Ved Munkebo kan man gå i land ved Munkebo Ro- og Sejlklub, hvor der er en flydebro, og besøge Munkebo kirke eller Munkebo Kro, der er berømt for sit fantastiske køkken.

Kerteminde Bugt – kysten mod nord

Når man forlader Kerteminde, kan man ro nordpå langs Kerteminde Nordstrand med de mange badende og masser af motor- og sejlbåde i sommersæsonen og langs med Sommerbyen og Kikkenborg. Så snart man er forbi stranden, er man på egen hånd hele vejen de 7 km langs kysten ud forbi Galanen til Stavres Hoved forbi skrænten ved Mølleskov. Når kysten er så øde, skyldes det, at området fra Kerteminde og langt op mod Fyns Hoved er ejet af godset Hverringe, og dermed forskånet for byggeri. Hverringe er rig på småskove og har en meget tæt bestand af rådyr, som ofte ses inde på markerne.

Storebælt og Romsø

Ved Stavres Hoved kommer man ud i Storebælt og her drejer man skarpt mod nord. Det første syn, man møder, er Romsø, der kommer til syne få km fra kysten - besnærende tæt på. Også Romsø er ejet af Hverringe, og der er en meget tæt bestand af dådyr (120 dyr) til jagt. Et besøg på Romsø er en fantastisk oplevelse. Det er tilladt at komme på Romsø, hvis man ikke overnatter. Man kan følge kysten rundt, gå øen rundt eller gå tværs ind over og opleve dådyrene og de specielle former, som dådyrene giver vegetation og især træerne. I fuglenes yngletid i forårs månederne er det ikke tilladt at opholde sig på Romsø.

Hvis man skal til Romsø, kan man sætte over det 3 km brede Romsø Sund, hvor det er smallest. Man skal være opmærksom på vind og sø i dette åbne farvand, hvor der kan løbe en pæn strøm, der især tæt på Romsø kan være kraftig – særlig langs sydkysten og over Romsø Rev mod vest. Især kan vestlig vind snyde en, når man går fra en læ kyst og ud i åbent strømfyldt farvand. De store skibe behøver man ikke være bange for. De følger T-ruten et godt stykke øst for Romsø.

Fyns Hoved

Følger man kysten nordpå, har man yderligere ca. 20 km til Fyns Hoved. Hele vejen langs den forholdsvis øde kyst er det fint at gå ind til hvil eller madlavning. Ved Bøgebjerg Strand ligger en meget flot campingplads med badestrand.

Lige før man når Fyns Hoved, kan man gå til kysten og overnatte på Fyns Hoved Camping, som er vant til at modtage kajakroere.

Rundt om Fyns Hoved er det bedst i stille vejr, men så er det også en fantastisk oplevelse med de stejle klinter og stenalderlandskabet i Korshavn og Lillestrand. Området er meget fuglerigt og et godt fiskefarvand. Korshavn er en naturhavn med en lille mole.

Marsvin og sæler

Er vejret stille, vil man meget ofte i farvandene omkring Kerteminde og Fyns Hoved og i Gabet møde marsvin. Marsvinene kommer til overfladen 2 – 3 gange for at samle luft, før de dykker i lidt længere tid. Det er altid en fascinerende oplevelse at have marsvin om kajakken. Marsvin er fredelige og udgør ikke en fare for kajakroere eller badende. Man kan også være heldig at møde en sæl ved kysten, men det er langt sjældnere.

Gabet og Odense Fjord

Fra Fyns Hoved kan man fortsætte sydpå de 12 km over Dalby Bugt til Gabet ind til Odense Fjord. I Gabet er det en god ide at holde sig langs kysten mod øst, da strømmen er stærk især fra midten til kysten mod vest, og bølgerne bliver i blæsevejr særlig store her. I stille vejr er det fascinerende at krydse strømmen i Gabet og møde marsvin.

Fra Gabet kan man besøge den fredede Enebærodde, ro ind i Odense Fjord til Bregnør Fiskerleje (5 km), til Otterup lystbådehavn (6-7 km), eller forbi det store nedlagte skibsværft, Lindø Værftet og Lindø Terminalen til Vigelsø (8 – 12 km), hvor der er en naturcampingplads. Herfra kan man ro helt ind i hjertet af Odense, eller via Seden Strand ro op ad Odense Å til selve byen Odense.